



Japans voor op Reis · 旅の日本語 - 2019

Galerie Iroha organiseert cursussen **Japanse Taal voor op Reis**.

Japans Voor op Reis

Locatie: Galerie Iroha, Voorstraat 487, 3311CV Dordrecht

Lesgeld: € 80,- (4 lessen van 1,5 uur, excl. lesmateriaal, vanaf drie deelnemers)

Introduc e korting: 10 % korting per cursist

◆In andere aantallen graag ervan informeren (Er is geen priv es)

Lesmateriaal

We gebruiken het boekje, "Japanese Phrasebook & dictionary" Lonely planet, ISBN: 9781743214404/ Authors: Yoshi Abe, Keiko Hagiwara/ 272 pages | Dimensions: 93mm x 140mm.

De basis gaat over het dagelijks gebruik van het Japans tijdens het reizen in Japan en het OEFENEN daarvan, zoals:

- Het groeten, en je zelf voorstellen bij ontmoetingen
- Vragen stellen (vragen naar de weg, boodschappen doen, reizen met openbaar vervoer, ...)
- Eten in een restaurant
- Verder, enkele belangrijke aspecten van Japanse cultuur en gewoontes
- (Er is geen activiteiten van het reisbureau)

De inhoud en focus kan aangepast worden op jullie interessegebied.

Nieuwe cursussen

Nieuwe cursus is gepland in mei 2019

Inschrijven tot 31 mars graag per e-mail (onderwerp: Cursus Japans voor op Reis)

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met Mamiko Nagatomo

E-mail : info@mamikonagatomo.com

Tel.: 06 14 21 84 52.

U kunt ook altijd even binnen komen!